

Voorouders en nazaten van Robrecht de Fries

Graaf Robrecht de Fries (ca 1071-1093) speelde een belangrijke rol, zowel in Vlaanderen als in Holland. Hij dankte zijn bijnaam De Fries ('De Hollander', zouden we nu zeggen) aan zijn huwelijk met de weduwe van graaf Floris I van Holland (ca 1025-28 juni 1061 Nederhemert), Gertrude van Saksen Billung (ca 1030-ca 1072. Robrecht nam zijn bruid mee naar Vlaanderen en plaatste haar zoon Dirk V, getrouwd met Othilde van Saksen Billung, in Holland op de troon. Dirk werd door de bisschop van Utrecht verdreven, maar Robrecht wreekte die daad, waarna Dirk zijn rechtmatige plaats weer kon innemen en diens nakomelingen nog meer dan twee eeuwen lang over het graafschap heersten.

Gertrude en haar beide echtgenoten waren voorouders van mij. Om precies te zijn, zij waren mijn voorgrootouders (generatie XXXI). In theorie moesten zijn hun positie delen met 1.073.741.821 andere voorgrootouders. Het zal duidelijk zijn dat dat in de praktijk onmogelijk is. Europa, waar al mijn voorouders vandaan komen, telde in de elfde eeuw geen miljard inwoners. Het blijft de vraag hoeveel afzonderlijke voorgrootouders er in werkelijk zijn geweest.

Gertrude en haar eerste echtgenoot Floris I van Holland

De oudst bekende voorouder van Floris I in mannelijke lijn was een zekere Gerulf. Via zijn overgrootmoeder, Hildegard van Vlaanderen stamt hij af van Karel de Kale, de zoon van Lodewijk de Vrome, en de kleinzoon van Karel de Grote.





Gertrude en haar tweede echtgenoot Robrecht de Fries

De oudst bekende voorouder van Robrecht de Fries is Boudewijn I van Vlaanderen. Er worden soms nog oudere voorouders van Robrecht genoemd, zoals Odakar en Ingelram, maar of die echt hebben staan is uiterst dubieus.

Net als Floris I, stamt ook Robrecht af van Karel de Grote. Zijn verre voorouder Boudewijn I van Vlaanderen was getrouwd met Judith van West-Francië, achterkleindochter van Karel de Grote.

Dat velen in ons land er, al dan niet gedocumenteerd, prat op gaan af te stammen van Karel de Grote is bekend, maar dat sommigen er ook in de elfde eeuw aan hechtten dit niet alleen te vermelden, maar het zelfs in een benoeming zichtbaar maakte, was mij onbekend.

De oudste dochter van Robrecht, Adela, trouwde met de Deense koning Knut IV, de eerste Deense vorst die met een nazaat van Karel de Grote trouwde. Hij was daarmee zo verguld (hij was zelf een bastaardzoon van Sven II) dat hij, zijn eerste zoon Karel noemde.



Gertrude, dochter van Robrecht de Fries

Gertrude, zus van de bovengenoemde Adela, werd rond 1070 geboren en stierf in 1117. Zij trouwde, in eerste huwelijk, rond 1090 met Hendrik III van Leuven, met wie zij vier dochters kreeg. Hendrik stierf op 5 februari 1095 tijdens een toernooi in Doornik. Een half jaar later hertrouwde zij met Diederik II van Lotharingen, met wie zij nog een of twee dochters en vier zonen kreeg. Zoon Diederik werd na de moord op Karel de Goede diens opvolger als graaf van Vlaanderen, na een strijd om die positie met Willem Clito, die door de Franse koning Lodewijk VI naar voren was geschoven.

Diederik II van Lotharingen

In 1139 bezocht Diederik Jeruzalem en trouwde daar met Sybille van Anjou, weduwe van Willem Clito en dochter van Fulco, koning van Jeruzalem. Hij leidde een succesvolle expeditie naar Panias en nam deel aan de invasie van Gilead (het gebied ten oosten van de Jordaan). In datzelfde jaar keerde hij terug naar huis om Godfried II van Leuven bij te staan in de Grimbergse Oorlogen.

Diederik nam deel aan de Tweede Kruistocht. Hij gaf leiding aan de oversteek van de Meander en vocht mee in een veldslag bij Konya. Diederik nam deel aan het beraad waarin werd besloten om Damascus aan te vallen, tegen de zin van de lokale kruisvaarders die aanvoerden dat ze altijd in vrede met Damascus hadden geleefd. Diederik eiste de stad op als hoofdstad voor zijn eigen kruisvaardersstaat en werd daarin gesteund door zijn zwager Boudewijn III van Jeruzalem, Lodewijk VII van Frankrijk en Koenraad III van Hohenstaufen - zeer tegen de zin van de leiders van de kruisvaardersstaten. Door

onderlinge verdeeldheid van de kruisvaarders liep het beleg na vier dagen al uit op een mislukking en trokken de kruisvaarders zich terug op Jeruzalem. In 1150 keerde hij terug naar Vlaanderen. Boudewijn van Henegouwen probeerde namelijk om Vlaanderen te veroveren maar Sybille (die als regentes was achtergebleven) wist hem te weerstaan en liet ook plundertochten in Henegouwen uitvoeren. Het volgende jaar sloot Diederik vrede met Boudewijn, met de afspraak dat hun kinderen, Margaretha en Boudewijn V van Henegouwen zouden trouwen

In 1156 trok Diederik voor de derde maal naar het Heilige Land. Ditmaal nam hij Sybille mee, en liet zijn zoon Filips van de Elzas achter als regent. Diederik nam deel aan het beleg van Shaizar, dat mislukte toen hij ruzie kreeg met Reinoud van Châtillon over de vraag wie de vesting zou bezitten als die was veroverd. In 1159 keerde Diederik terug naar Vlaanderen maar Sybille bleef achter en trad in een klooster. Diederik liet Filips een belangrijk aandeel houden in het bestuur.

In 1164 trok hij een vierde maal naar het Heilige Land en bezocht samen met Amalrik I van Jeruzalem de steden Antiochië en Tripoli. Na zijn thuiskomst in 1166 zegelde hij met een dadelpalm. Diederik zou het relikwie van het Heilig Bloed hebben meegenomen van zijn reizen. Hij werd begraven in de Abdij van Waten.

Sven II van Denemarken

Net als Floris I en Robrecht de Fries, was ook Sven II een van mijn voorgrootouders.¹ Sven II van Denemarken was de vader van een aantal buitenechtelijke kinderen. Een ervan was de eerder genoemde Knut IV, koning van Denemarken die getrouwd was met Adela, dochter van Robrecht de Fries. Knoet was een halfbroer van Olaf van Denemarken en Erik I van Denemarken, die beiden ook koning van Denemarken zijn geweest. Deze Erik was mijn voorouder. Hij trouwde met de Deense Boedil Thurgotsdatter, dochter van Thurgot Fagerskind. Samen met zijn vrouw ging hij op pergrimstocht naar Jeruzalem, maar Erik bereikte die stad nooit, hij stierf in 1103 in Paphos (Cyprus). Zijn vrouw bereikte Jeruzalem wel, maar stierf daar en werd begraven op de Olijfberg of aan de voet ervan.

Knoet Lavard was de zoon van Sven en Boedil.² Hij was getrouwd met Ingeborg van Kiev, een nazaat van de bekende Vladimir, de Heilige, van Kiev. Van hem loopt er een lijn naar Waldemar van Zweden, getrouwd met Sofia van Denemarken, de betovergrootvader van Christian V van Oldenburg

Nazaten van Gozelo I van Verdun



Godfried met de Baard

Na de dood van hertog Gozelo I van Neder-Lotharingen (generatie XXXIII), verdeelde de Duitse koning (later keizer) Hendrik III het hertogdom onder diens zoons Gozelo II en Godfried met de Baard. Godfried was hierover zeer verbolgen omdat hij meende op het hele hertogdom recht te hebben. Hij werd hierin gesteund door Boudewijn V, de vader van Robrecht. Na een periode van gevechten tegen de Duitse keizer werd de strijdbijl na diens dood begraven en werd bepaald dat Godfried toch weer hertog van Neder-Lotharingen zou worden zodra zijn tijdelijke opvolger Frederik

¹ <http://www.vanderkaap.org/stamboom/elske/kwartierstaten/gv1308.html#p2226>

² <http://www.vanderkaap.org/stamboom/elske/kwartierstaten/gv1308.html#p2226>

van Luxemburg, zou zijn overleden. Dat gebeurde in 1065. Hij bleef hertog tot zijn dood op kerstavond 1069, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon Godfried met de Bult, zo genoemd vanwege zijn gedrongen gestalte en een bochel.

Godfried met de Baard was in eerste huwelijk getrouwd met Doda. Uit dit huwelijk werden in ieder geval twee kinderen geboren, die mijn voorouders waren, Ida en Godfried.

Ida van Verdun

Ida van Verdun (ca 1040 Bouillon – 13 april 1113 Arras) was getrouwd met Eustachius II van Boulogne. Hun kleinzoon was Hendrik I van Cuyck, die op zijn beurt weer de betovergrootvader was van Otto von Bentheim-Tecklenburg. Otto was de betovergrootvader van Christian V von Oldenburg.

Godfried met de Bult

Godfried met de Bult getrouwd met Mathilde van Canossa. Mathilde was de dochter van Bonifatius, graaf van Toscane en Beatrix, die in tweede huwelijk getrouwd was met Godfried met de Baard en Ida, getrouwd met Eustachius II, graaf van Boulogne. Uit dit huwelijk Eustachius III, broer van de beroemde kruisvaarder Godfried van Bouillon en broer van Ida van Boulogne die met Herman I van Cuijk van Malsen.

Oda van Verdun

Zoals er van Godfried met de Baard een afstammingslijn loopt naar graaf Christian V van Oldenburg, zo loopt er via zijn zus Oda een lijn naar de vrouw van Christian V, Agnes von Hohnstein-Heringen. Zie bovenstaand schema.

Oda was getrouwd met Lambert II van Leuven. Hun zoon was Hendrik II van Leuven getrouwd met Adela van Betuwe (van Teisterbant). Via twee van hun kinderen loopt er een afstammingslijn, via Godfried en Hendrik.

Godfried I van Leuven

Godfried I van Leuven (ca 1063-25 januari 1139), die gezien wordt als de grondlegger van het hertogdom Brabant. Zijn bijnaam was net als die van de broer van Oda, Godfried met de Baard. Godfried werd op 13 mei 1106 benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen, een titel die hij overigens in 1125 weer verloor omdat hij in dat jaar steun verleende aan de 'verkeerde' koningskandidaat, Frederik II van Zwaben. Wel behield hij het markgraafschap Antwerpen en de hertogstitel. Zo ontstond het hertogdom Brabant. Zijn zoon Godfried II slaagde er overigens weer in om hertog van Neder-Lotharingen te worden.

Hendrik van Leuven

Hendrik III van Leuven, broer van Godfried, trouwde met Gertrude van Vlaanderen. Hun dochter Adelheid trouwde met Simon I van Lotharingen.³ Zij waren voorouders van Christian V von Oldenburg (zie schema hieronder).

³ <http://www.vanderkaap.org/stamboom/elske/kwartierstaten/gv1196.html>



Nazaten van Godfried van Verdun, de vader van Gozelo I van Verdun

Er loopt een aantal afstammingslijnen van Godfried van Verdun naar de ouders van Dietrich I Fortunatus von Oldenburg. De een naar zijn vader, Christian V, de ander naar Agnes von Hohnstein-Heringen, zijn moeder.

Maar er loopt ook, via een omweg zou je kunnen zeggen, een lijn naar een verre nazaat van Dietrich, Fredeke von Bernefuer, de vrouw van Johann von Dorgelo en hun zoon Tonnies Wulf von Dorgelo.⁴

⁴ <http://www.vanderkaap.org/stamboom/elske/kwartierstaten/gv5034.html#p1805>

